

Indien onbestelbaar gaarne retour aan:

Ledenadministratie KMSV
Lijndonk 60
NL 4907 XE Oosterhout



Ontstaan uit de
Koninklijke Officiers Schermbond
opgericht 1897

Koninklijke Onderofficiers Schermbond
opgericht 1901

Redoublement is een uitgave van de Koninklijke Militaire Schermvereniging
www.kmsv.nl

Koninklijke Militaire Schermvereniging Redoublement

Jaargang 21 - 2016
Nummer 32



Voorzitter
Ir. J.M. Folmer

Brigade-generaal
Marinus de Jongstraat 5
4904 PK Oosterhout
voorzitter@kmsv.nl

Vicevoorzitter
A.M. van Hulst

Adjutant
Dr. Batenburglaan 152
4837 BS Breda
tel. 076-5657844
viceVz@kmsv.nl

Secretaris
Mr. C.A. Knappe

Lijndonk 60
4907 XE Oosterhout
tel. 0162-436843
secretaris@kmsv.nl

Penningmeester/ledenadministrateur
Drs. G.V. van Heerde

Res. Eerste Luitenant b.d.
Lijndonk 60
4907 XE Oosterhout
tel. 0162-436843
penningmeester@kmsv.nl

Voorzitter Technische Commissie
A.W.M. van der Grinten

Luitenant-Kolonel b.d.
Multatulistraat 17
4819 EJ Breda
tel. 076-5144470
Mob. 06-38147206
vzTC@kmsv.nl

Secretaris Technische Commissie
M. Verburgh BSc

Eerste Luitenant
Lange Brugstraat 3D15
4811 WP Breda
secrTC@kmsv.nl
Mob. 06-30982164

Lid Technische Commissie
G. Beekhuizen

Adjutant b.d.
Drielse Rijndijk 11
6666 LL Heteren
tel. 026-4722368
Mob. 06-13269938
wedstrijden@kmsv.nl

Lid Technische Commissie
J.F. Snijdewint

Adjutant b.d.
Oudemansstraat 254
2522 TC Den Haag
tel. 070-3191597
Mob. 06-40508883
wedstrijden@kmsv.nl

Adviseur
Drs. M.H.G. van Zeijts

Brigade-generaal b.d.
Daam Fockemalaan 64
3818 KG Amersfoort
adviseur@kmsv.nl

Redacteur a.i.
B.O. Blaas

Korporaal
Rozenstraat 10
6814 EE Arnhem



M.G.J. Ariaans



J.H. de Kleyn



M.J. Wilmink



G. Beekhuizen



P.N. Leering



P.W. Peeters



C.J. van Tol †

Ereleden



J.L. Peeks



W.J.E. van Rijn

M.H.G. van Zeijts

Leden van verdienste



J.E. Melissant



A.H. Mol

Inhoudsopgave

Voorwoord -----	2
Verslagen	
- Schermen in Athene ----- door Jasper Schout, CVdg	3
- Fotoverslag Assaut 2016, deel 1 -----	10
- Fotoverslag Assaut 2016, deel 2 -----	20
- Zilveren Wapens ----- door Ineke Knapé	22
- Fotoverslag Assaut 2016, deel 3 -----	24
- Nederlands succes op Zweeds CISM toernooi Nordic Cup 2016 ----- door Maurice Verburgh, Elnt	26
Rubrieken	
- De steek doorgeven aan...----- door Collin Oosthof	15
Informatie	
- Redacteur ad interim -----	5
- In memoriam Cornelis J (Cor) van Tol----- door Cock Peeks, AooMarns b.d.	8
- In memoriam Siem J. Kamp----- door Eddy Butin Bik, Kpl b.d.	12
- De KMSV ontvangt een gouden speld retour----- door George van Heerde, res Elnt b.d.	14
- Assaut 2017-----	17
- In memoriam Cees J. Dekkers-----	18
- KMSV wedstrijdkalender 2016/2017 -----	25
Achtergrondartikelen	
- KMSV ontvangt Prins Bernhardmedaille ----- door George van Heerde, res Elnt b.d.	6



Website KMSV: www.kmsv.nl

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging kan schriftelijk of per email bij de ledenadministrateur (voor adresgegevens zie binnenzijde van de omslag.

Voorwoord

Pas aangetreden als voorzitter wil ik graag beginnen mezelf even voor te stellen. Op de KMA in 1982 ben ik besmet met het schermvirus. In die tijd voorzitter van Flash geweest en als sabreur alle schermwedstrijden die ik kon vinden afgelopen. Na de KMA ben ik lid geworden van Vailant en ben ik secretaris van de TC van de KOS geweest. Bij de KOS heb ik ook mijn echtgenote Julia ontmoet.

Op enig moment waren de schermwedstrijden niet meer te combineren met het gezinsleven en mijn werk, het schermhart is echter gebleven. Vandaar dat ik ook niet heb gearzeld toen ik werd gevraagd mij verkiesbaar te stellen als voorzitter van de KMSV. In het dagelijks leven ben ik commandant van het Defensie Cyber Commando, de jongste loot aan de defensieboom.



Voordat ik door u ben gekozen als voorzitter van de KMSV heb ik afgelopen Assaut hernieuwd kennis gemaakt met de strijd op de lopers en de organisatie van het Assaut. Vooral ook veel oude bekende tegengekomen. Ik heb gezien dat er met veel enthousiasme wordt deelgenomen aan het Assaut. Veel leden komen naar het Assaut om te genieten van mooie schermpartijen en oude herinneringen op te halen. Het Assaut is nog steeds een prachtig wapenfeest. Wel zijn er de nodige zorgen over de toekomst van het Assaut in de huidige vorm. Het blijkt lastig te zijn een week lang beslag te leggen op een sportlocatie. Verder heeft Defensie de regels omtrent legering en beveiliging aangescherpt. Voor 2017 worden momenteel diverse opties onderzocht, maar het kan betekenen dat het Assaut in een andere maand gaat plaatsvinden dan maart.

De aanscherping van de veiligheidsmaatregelen hebben er al toe geleid dat de Zilveren Wapens dit jaar niet in Amersfoort gehouden konden worden. Gelukkig hebben we dit jaar op de valreep dit nationale toernooi op de KMA in Breda kunnen organiseren. Het was een geslaagd toernooi met helaas een beperktere deelname dan vorige jaren. Geniet van het verslag!

Schermen is niet langer een vast sportonderdeel binnen Defensie, schermen is nu een sport die in de vrije tijd wordt beoefend. Bij voldoende prestaties is Defensie bereid een militaire equipe te faciliteren. Het is mooi te zien dat we al sinds een paar jaar een militaire equipe hebben. Dat betekent dat de prestaties er zijn! Ik ben er ook trots op dat er met Jeroen Oosthof een nieuwe chef d'équipe is die de schouders onder het militaire schermen zet. Verderop in dit blad leest u meer over de mooie prestaties van de militaire equipe.

Tenslotte wil ik Björn Blaas verwelkomen als redacteur ad interim. Björn heeft tijdens de afgelopen ALV aangegeven dat er meer actuele informatie kan worden gedeeld met een nieuwsbrief. Boter bij de vis, Björn heeft een nieuwsbrief ontworpen. U heeft het mooie resultaat al gezien. Deze nieuwsbrief moet een aanvulling worden op de Redoublement. Eveneens is naar aanleiding van de ALV een inventarisatie gedaan bij de leden en donateurs wie het blad digitaal of op papier wil ontvangen. Het blijkt dat ongeveer de helft van de leden de Redoublement digitaal wil ontvangen, 1/4 wil het blad op papier en 1/4 heeft niet gereageerd. Deze uitgave is al aan een groot aantal leden uitsluitend digitaal verzonden. Uw voorkeur kunt u alsnog aangeven bij de secretaris.

Ik noemde het al: er gebeurt het nodige in de KMSV en met het militaire schermen. Ik beschouw het als een uitdaging om mij hiervoor in te zetten. Ik wens u veel leesplezier.

Hans Folmer
Voorzitter KMSV

Schermtoernooi in Athene

door: Jasper Schout, CVdg

Bron: intranet Defensie: Vrienden van het dienstvak LO/Sport

Over sport, cultuur en vriendschap op een buitenlandse Academie

Buiten een oerwol programma met studie, velddiensten met commandovoering en corpsactiviteiten is er in mijn opleiding op de KMA gelukkig soms nog wel eens tijd voor een sportief uitje naar een kampioenschap. Naast de uitwisselingen met Cranwell, Brussel en Den Helder had ik in de week van 9 t/m 14 april 2016 het geluk om de KMA te vertegenwoordigen op een schermkampioenschap in Athene. Een mooi inkijkje op een Zuidelijke Academie, met een toch wel andere cultuur.

Naast de aangename temperatuur zorgde de gastvrijheid voor een minstens zo warm gevoel. Drie dagen waren wij bezig met schermen: een trainingsdag, een individueel kampioenschap en een teamkampioenschap. Naast het sporten werd er ruim voldoende tijd genomen om ons de Academie en grote delen van Athene te laten zien.

Zo zagen wij op de academie hoe hier fysiek getraind werd. Elke ochtend ochtendsport bestaande uit een rondje van 3 km. Een turn/gymnastiekbaan, hinder-



Foto boven: Jasper Schout



nisbaan en een 50 meter zwembad zijn maar een kleine greep uit de trainingsfaciliteiten. Daarnaast dienen de 1e t/m 3e jaars zich altijd in loopkas over de academie te verplaatsen, zorgen zij zelf 24/7 voor de bewaking van het kamp en is er een gevangenis voor kleine tuchtvergrijpen. Deze hele opleiding doorlopen de cadetten voor slechts € 120,- in de maand. Misschien hebben wij het op de KMA dan toch zo slecht nog niet.

Dan de cultuur in Athene. Wij zijn rondgeleid langs monumenten als het parlement, de Acropolis en het Olympisch stadion. (Onmisbaar voor iedereen met een sporthart, lijkt me.) Verder zijn wij op het engste oorlogsschip geweest dat in 2 wereldoorlogen actief is geweest. De leefomstandigheden hier voor de manschappen zetten ook weer aan tot relativering. Natuurlijk was er daarnaast ook ruimte voor 'lichtere' kost als een Souflaki of een Ouzo.



Tot slot de sportieve prestaties, want daar kwamen we toch voor.

Individueel wisten de Nederlanders al podiumplekken te bemachtigen, zelf was ik de eerste dag helaas minder gelukkig. Bij het teamkampioenschap echter wisten wij ons in een deelnemersveld van 11 delegaties naar de 1e plek te knokken. Naast een hoop inzichten, cultuur en vriendschap dus ook nog een mooie medaille rijker!



Redacteur ad interim

Het bestuur is erg blij met Björn Blaas als redacteur ad interim. Björn heeft tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering aangegeven dat een nieuwsbrief een goed middel is voor informatievoorziening binnen de KMSV. Björn heeft het niet bij woorden alleen gelaten. Hij heeft een schitterend ontwerp voor de lay-out van een nieuwsbrief gemaakt en vult de nieuwsbrief met actuele informatie. Zijn bedoeling is om de nieuwsbrief maandelijks te verspreiden. Daarbij zorgt hij er voor dat de nieuwsberichten complementair zijn op de artikelen in de Redoublement en dat de informatie wordt gearhiveerd. Het bestuur is van mening dat het belangrijk is dat ook de KMSV met haar tijd meegaat en gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen. Daarbij past ook het voorstel van Björn om te onderzoeken wie liever de Redoublement digitaal ontvangen. Zoals de voorzitter in het voorwoord al aangaf wil tenminste de helft van onze leden en donateurs de Redoublement al uitsluitend digitaal ontvangen. Björn is tevens bereid om met ingang van de volgende Redoublement als redacteur betrokken te zijn bij de invulling van ons blad. Dit leidt ongetwijfeld tot weer nieuwe ideeën en dat is een goede zaak. De KMSV moet niet blijven stilstaan maar zich blijven aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen.



Björn Blaas

Dit nummer van de Redoublement is het eerste dat digitaal is verzonden aan die leden die dat hebben aangegeven in een korte enquête eerder dit jaar.

De digitale versie is in kleur in tegenstelling tot de gedrukte versie. De KMSV wil meegaan met de tijd en informatie ook digitaal aanbieden. Een bijkomend voordeel is dat er druk- en portokosten worden bespaard.

Diegenen die de Redoublement per post hebben ontvangen (of binnenkort ontvangen) en ook tevreden zijn met de digitale versie, worden verzocht dit aan de secretaris door te geven. Dan stopt de verzending van de papieren versie met ingang van het volgende nummer. Ook diegenen die bij nader inzien toch weer de papieren versie wensen te ontvangen mogen dat aan de secretaris doorgeven (email: secretaris@kmsv.nl).



Leo Sannen neemt tijdens het Assaut het praktijkgedeelte van het meesterembleem af bij Joris Bontes onder toezienend oog van de commissie (Toon van der Grinten, Cock Peekes en Werner Huysmans) en enige belangstellenden rechts van de commissie. Geheel links de overige kandidaten Björn Blaas, Melvin Jongenelis en Thimo Dalm.

KMSV ontvangt Prins Bernhard medaille

door George van Heerde, res Elnt b.d.

Eind mei ontving de KMSV een email van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Kaapstad waarin stond dat aldaar een Prins Bernhard medaille was afgeleverd met het verzoek die te retourneren. Via de Kanselarij der Nederlandse Orden die had aangegeven dat de PB medaille bij de KMSV thuishoort, kwam het Consulaat bij de secretaris van de KMSV uit.

Na antwoord dat de PB medaille inderdaad een zeer belangrijke medaille voor onze vereniging was, kregen we bericht dat de medaille met de diplomatieke koerier naar Nederland gestuurd zou worden.

Een maand later arriveerde de medaille, het betrof de laatste versie uit 1997.



Waar kwam die medaille vandaan en hoe komt die in Zuid-Afrika?

De term Khoisan refereert naar twee inheemse bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika, de Khoikhoi en de San. Tijdens de apartheid verloren zij grotendeels hun identiteit en werden tot de categorie 'gekleurden' gerekend. Sinds de jaren 90 is Khoisan nationalisme in opkomst.

Al tijdens de Nederlandse kolonisatie werden de Khoisan bedienden die niet veel beter af waren dan slaven. Opstanden ontstonden in 1659 en tussen 1799 en 1803.

De medaille bleek afkomstig van SA Khoisan Kingdom en in de begeleidende brief gericht aan THE NETHERLANDS MONARCHY stond het volgende:

'It was with great distress that the Kingdom heard about the passing of HR CROWN PRINCE BERNHARD.

With the following up discussion that failed with the !XUPTEMA ROYAL JANUARY FAMILY the KING solely voted that the MEDAL must be returned'.

De brief was ondertekend door HRM Regent !Xuptema Hendry Rodney January.

Het Khoisan Kingdom heeft een pagina op Facebook, maar buiten een paar berichten geplaatst in december 2015 is er weinig te vinden. Het geheel maakt op mij een amateuristische indruk.

Hoe komt de medaille daar terecht?

De KMSV heeft vanaf 1997 de medaille slechts zes keer uitgereikt, de eerste daarvan aan wijlen Ed Bakker. Het is niet uitgesloten dat de medaille na zijn overlijden door de nabestaanden is weggedaan en uiteindelijk in Zuid-Afrika is terechtgekomen. Een ander scenario is dat de Prins zelf de medaille een keer heeft uitgereikt tijdens een verblijf in Zuid-Afrika. We zullen waarschijnlijk nooit te weten komen hoe deze medaille daar terecht is gekomen.





SA KHOISAN KINGDOM



HRMKhoiSan: Regent HR January
Khoisan: Headman Martinus Groenewaldt 0733648649
E-mail: goliathallan@yahoo.com
E-mail: stamategan@gmail.com
E-mail: hendrickshennie7@gmail.com
30 MAY 2016

ATT: THE NETHERLANDS MONARCHY

SUBJECT : HRC PRINCE BERNHARD MEDAL RETURN

It was with great distress that the Kingdom heard about the passing of HR COWN PRINCE BERNHARD.

With the following up discussion that failed with the IXUPTEMA ROYAL JANUARY FAMILY the KING solely voted that he MEDAL must be returned (The MEDAL of HIS ROYAL CROWN PRINCE BERNHARD).

Hope the above is in order and of interest.

KhoiSan Royal Blessings.


HRM Regent
! Xuptema Henry Rodney January.

In memoriam Cornelis J (Cor) van Tol, lid van verdienste

door Cock Peeks, AooMarns b.d., Maître d'escrime

Mij werd gevraagd een stukje over Cor te schrijven. Waar zal ik beginnen!!

Mijn kennismaking met Cor begon in 1959 op de oude onderzeedienst kazerne te Den Helder waar ik als korporaal der Mariniers in afwachting van de sportopleiding geplaatst was. Cor was toen al sportinstructeur. Deze kennismaking werd een vriendschap die duurde tot de laatste dag van zijn leven.

Wij hadden dezelfde passie voor het schermen, het duel en de gezelligheid na schermen met de nodige biertjes. Cor was een meester van het woord, wat aan de bar tot laat werd voortgezet.

Onze belevenissen gaan terug naar de jaren 60. Wij dienden samen op de G.S.S (Gymnastiek en Sportschool) in de Helder.

Wij traiden samen en in de weekenden liepen wij de wedstrijden af. Veel militaire wedstrijden waren in Amersfoort bij Maître Kraak of in het 't Harde, Bussum of Den Haag bij onze goede vriend Ad Mol. Dit waren de zogenaamde TBW wedstrijden. Dus gingen we met onze schermzak in de trein. Een korporaal had toen nog geen auto!!

Door de gezelligheid en de dorst na de wedstrijd misten wij vaak de laatste trein naar Den Helder.

Deze vertrok namelijk al om 22.45 uur. Het gevolg was dat wij weleens moesten overnachten in een bus- of tramhokje met onze schermzak als kussen. Dan hoorden wij wel eens opmerkingen van voorbijgangers zoals dat wij zeker muzikanten of daklozen waren.

De cafés sloten in die tijd al om 1.00 uur. Dan moest je er echt uit. Tot wij er achter kwamen dat er een gelegenheid was die tot 4.00 uur open was. Dat was een café van de Heren liefde. Cor zei tegen mij: "Cock als jij nou dicht tegen mij aan gaat zitten dan denken ze dat we een stelletje zijn en vallen ze ons niet lastig." We vielen er goed in de smaak en daar werd ons menig biertje aangeboden.

Nog een voorval: bij een sabelwedstrijd in Bussum, in de barrage van Cor tegen Generaal Bakker werd Cor getroffen door de afgebroken kling wat resulteerde in een verwonding in de borst van Cor. Met een noodverband werd het bloeden gestopt en de partij uitgeschermd.

Echter op de terugweg naar Den Helder in de treincoupe waar wij wat vermoeid



waren ingedommeld werden we wakker door een gillende dame tegenover ons: "die meneer bloedt." Door de warmte en het schudden van de trein was het verband doorgelekt en zichtbaar op zijn overhemd. De dames hebben we uiteraard gerust gesteld. Cor heeft er overigens niets aan overgehouden.

Later in 1960 verwierf Cor zich een volkswagentje met kattenrug en uitklapbare richtingaanwijzers. Toen hadden we het helemaal gemaakt. Geen gesleep meer met de tassen en we hoefden ons niet meer te haasten om de trein te halen.

Na zijn FLO is het schermen bij Cor wat op de achtergrond geraakt en ging hij zich meer inzetten voor het basketbal wat hij zeker 10 jaar heeft gedaan. Toch kon je altijd een beroep op Cor doen wat het schermen betrof en als het jaarlijkse Zeemachttoernooi (Kerstboutsen) werd gehouden -waarbij bijna de hele militaire (vrienden) elite aanwezig was- genoot hij als geen ander.

Samen zijn we als officials betrokken geweest bij het schermen tijdens de eerste Paralympische Spelen in Assen. We zaten in de examencommissie van de KNAS en NAS.

Cor heeft heel veel gejureerd door het hele land. Het schermen zat hem toch in het bloed.

Ook bij de breuk van de NAS en oprichting van de N.V.S, onder leiding van Dick van Winden, is hij betrokken geweest. Cor is daar voorzitter van geworden en zelf was ik voorzitter technische commissie. We vergaderden dus veel. Ook bij de hereniging van de NAS-N.V.S is Cor betrokken geweest.

De laatste weken dat Cor in het hospice verbleef ben ik om de dag bij hem op bezoek geweest. Veel herinneringen hebben we opgehaald, veelal over het schermen, de vijfkamp en de streken die we samen hebben uitgehaald.

We hebben in Cor een goed schermer, opleider en vriend verloren!!
Zijn charisma zal bij velen van ons in herinnering blijven!

Rust zacht.



Fotoverslag Assaut 2016, deel 1



Foto boven vlnr: Hans Melissant, Bart Klootwijk, Martin Broodbakker en Jan de Kleijn.

Foto onder: equipes voor de Van der Wall schaal
Achterste rij vlnr: Werner Huysmans (scheidsrechter), Toon van der Grinten, Dick Slooten, Gerrit Beekhuizen en Thimo Dalm (scheidsrechter).
Voorste rij vlnr: Tom Bontes, Yoeri Gerritsen, Jasper Schout en Michael Damen.





Björn Blaas scoort een double tegen zijn Russische tegenstander (foto Lodewijk van der Grinten)



Een double valt in een partij Canada—Rusland (foto Lodewijk van der Grinten)



Winnaars equipe degen 1e KLU, 2e KM, 3e KL, v.l.n.r. Thimo Dalm, Stephan Blaas, Pelle Castenmiller, Maurice Verburgh, Björn Blaas, Jasper Schout, Melvin Jongenelis en Joris Bontes. Vooraan Egmond van Rijn en Cock Peeks.

In memoriam Siem J. Kamp

door Eddy Butin Bik, Kpl b.d. en voorzitter/trainer van Beau Geste

Siem Kamp (1935) heeft decennialang, tot zijn 77-jarige leeftijd, bij Beau Geste geschermd en heeft Beau Geste vertegenwoordigd op veel internationale schermtoernooien; laatstelijk in 2013 tijdens de WK Veteranen in Porec (Kroatië). Tevens was hij lid van de KMSV.



Niet alleen schermdde hij degen; hij beoefende dit wapen in het kader van zijn specialiteit Moderne Olympische Vijfkamp (Pentathlon), de multidisciplinaire, die tevens het paardrijden, zwemmen, hardlopen en pistoolschieten omvat.

Bij mijn weten heeft hij tenminste 5x (!) het Vijfkampkruisje behaald. Dat liet onverlet dat hij zich tot aan de dag van zijn vertrek een leergierige schermer toonde, die zich nooit te oud voelde om nieuwe dingen te leren en met wie het uitermate plezierig was om individueel te trainen.

In zijn actieve tijd bij de Koninklijke Marine heeft hij voor het Koninkrijk gevochten in Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea. Wegens betoonde heldenmoed is hij daarvoor meermalen onderscheiden. Tot zijn grootste stunts behoorde het eigenhandig aanvallen van een vijandelijk marineschip door als duiker ernaartoe te zwemmen en kleefmijnen onder de waterlijn te plaatsen. Zo groot was de explosie, dat hij tijdens het terugzwemmen een flinke zet mee kreeg van de enorme klap, die het schip tot zinken bracht, zo vertelde hij mij.

Siem is als onderofficier lid geworden van de KOOS. Door de gebrekkige ledenadministratie van de KOOS is niet meer terug te vinden hoe lang hij al lid is. Maar dat hij al heel lang op de looper staat en dat hij als het even kon geen enkele SPK wedstrijd wilde missen, is bij een ieder die Siem kent, bekend. Siem heeft tot het laatst toe ook bij de KMSV genoten van het schermen. Hij wist dat door zijn leeftijd zijn snelheid achteruit ging maar dat wilde niet zeggen dat hij onverdienstelijk schermdde. En bovenal had hij er plezier in. Ook liet hij geen Assaut aan zich voorbij gaan. De kameraadschap tijdens het Assaut sprak hem erg aan.

Bij gelegenheid van zijn afscheid van Beau Geste in 2013, wegens zijn verhuizing naar het Militair Tehuis Bronbeek, heeft het bestuur van Beau Geste de Wisseltrofee Clubkampioen Degen Senioren, naar Siem vernoemd: de Siem Kamp Trofee.

Toen hij zich in 2013 tevens realiseerde dat zijn loopsnelheid niet voldoende meer was om dit te kunnen compenseren met zijn uitstekende scherm- en schietvaardigheid, is hij met de Pentathlon gestopt.

Siem was dus niet zomaar een oud-lid van Beau Geste of de KMSV, maar iemand waar we reuze trots op mogen zijn om hem in onze gelederen te mogen hebben gehad.



Foto boven en rechts: Siem (links) in en na zijn partij tegen Dick Slooten tijdens het Assaut van 2011



De KMSV ontvangt een gouden speld retour

door George van Heerde, res Elnt b.d.



Zoals bijna elk jaar werden in de Assautweek tijdens de ALV gouden spelden uitgereikt aan die leden die al 50 jaar onafgebroken lid zijn van de KMSV en diens voorgangers. Dit jaar waren dat Herman Zonlignt (oud KOOS lid) en Egmond van Rijn (oud KOS lid en voormalig voorzitter van zowel de KOS als de KMSV).

Je kunt bij Egmond dus wel spreken van een lange carrière op schermtechnisch en bestuurlijk vlak.

Nu werden er niet alleen spelden uitgereikt, er werd ook een speld ingeleverd. En daarbij doel ik niet op de verplichting om de zilveren speld in te leveren bij het ontvangen van een gouden speld.

Nee, er werd een gouden speld ingeleverd, en wel door Ab Kosmeijer die de speld vorig jaar in ontvangst heeft genomen.

De reden voor deze toch wel opmerkelijke actie was niet gelegen in het feit dat hij de speld niet mooi vond of dat hij het ontvangen van een speld niet op prijs stelde.

Ab wilde een gebaar maken. Hij heeft veel plezier beleefd aan het schermen binnen de KOS, hij heeft zijn steentje bijgedragen als bestuurslid, maar heeft de wapens al geruime tijd niet meer opgepakt. Hij ondersteunt de vereniging nog van harte als lid maar vindt dat hij daar niet voor beloond hoeft te worden met een speld. Een gouden speld kost de vereniging een aanzienlijk bedrag en Ab schenkt dit graag aan de vereniging en hoopt daarmee een beetje op navolging ...

Ab omschrijft het zelf als volgt:

"Ik heb vorig jaar de gouden speld in ontvangst mogen nemen. Een echte gouden speld en niet een vergulde, waar een periode aan gedacht is om de kosten te drukken.

Dankzij de grootste militaire degenschermmer die we hebben gehad, de kolonel Van Kregten, hebben we nu nog steeds een echte gouden speld. Hij vond dat je die na 50 jaar schermen verdiende.

Hij heeft er een fonds voor gedoneerd. Zelf heeft hij zo lang mogelijk geschermd, het liefst zou hij in het harnas zijn gestorven.

Egmond van Rijn, was al bezig met schermen voor hij lid werd van de KOS en nog steeds is hij actief en intens betrokken bij de Vereniging. Dit zijn mensen die de speld verdienen hebben.

Ik heb mijn zilveren speld verdiend met schermen, maar mijn gouden met rentenieren. Voor mij een reden om mijn gouden speld in te leveren voor iemand die echt lang actief is gebleven".



De steek doorgeven aan.....

door Collin Oosthof

Bedankt voor het doorgeven van de steek! Als nieuwste lid wil ik mij natuurlijk graag voorstellen. De meeste (wedstrijd)schermers kennen mij al; ik ben Collin Oosthof. Ik zal in mijn enthousiasme proberen niet een heel boek te schrijven over mijn 'schermcarrière'.



Ongeveer 15 jaar geleden, toen ik 12 jaar was kwam ik voor het eerst in aanraking met schermen. Mijn vader, Jeroen Oosthof, deed aan moderne vijfkamp en dat leek mij ook wel wat. Via mijn vader ben ik (als civiel lid) uiteindelijk ook bij de KMSV gekomen en doe ik nu dus ook mee met de SPK's.

Ik begon mijn eerste lesje in 't Harde bij maître Wim Speth van SV Valiant. Eindelijk, want ik had al veel te vaak vanaf de zijkant gezien hoe mijn vader aan het trainen was. Ik begon zoals elke schermer zou moeten beginnen om een goede schermer te worden: veel pasjes, veel techniek en (helaas) weinig actie. Tegenwoordig gaat dat natuurlijk anders, om kinderen, maar ook (jong) volwassenen te boeien voor schermen willen ze actie zien! En terecht, want die techniek is toch niet echt heel goed blijven hangen!

Toen ik een aantal jaren fanatiek de moderne vijfkamp bij SV Putten beoefend had kwam ik tot de conclusie dat ik bleef vijfkampen omdat... Ja... waarom eigenlijk? Eigenlijk alleen om te schermen. En zo maakte ik de keuze om te stoppen met moderne vijfkamp en door te gaan met schermen. Enige tijd later, in 2007, zag toenmalig bondscoach Roel Verwijlen mij schermen en nodigde mij uit om te komen trainen bij Jong Oranje. Ik hield dat nog even afzijdig maar in 2009 ging ik overstap en besloot ik full-time te gaan schermen. Dat kwam mijn studie Academische Lichamelijke Opvoeding niet echt ten goede. Ik besloot door te gaan met schermen en te stoppen met de opleiding; dat was toch niet echt iets voor mij.

Nadat het trainingscentrum op Papendal in 2011 zijn deuren sloot ben ik 'meeverhuisd' naar Den Bosch, waarna we als team met Bas Verwijlen, Tristan Tulen en Siebren Tichelaar Nederlands Kampioen werden.

Een jaar later startte ik mijn nieuwe opleiding: Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs in Deventer. Ik besloot mij te focussen op mijn studie en te stoppen bij Schermclub Den Bosch. Dat duurde niet al te lang want ik ging trainen bij Robb Van Winden, die mij de technische kneepjes van het schermen weer bijbracht. Samen hebben we honderden (duizenden) uren bloed, zweet en tra-



nen in de schermzaal in Alphen a/d Rijn gedeeld. Elke dag individuele les, vier keer per week sparren, en de overige uurtje invullen met fysieke trainingen, veelal onder het dak bij Robb thuis.

Vele wedstrijden, Wereldbekers en Grand Prix in o.a. Duitsland, Hongarije, Frankrijk, Engeland en Zwitserland volgden. De meeste om ervaring op te doen en zo veel mogelijk punten voor de ranglijst te scoren.

In 2015 woonde ik in Budapest, en daar heb ik veel geschermd. In Budapest trainde ik in één van de mooiste schermzalen die ik ooit heb gezien: een oude synagoge die is omgetoverd tot schermzaal van sportvereniging Honvéd. Heel vreemd om mensen in de metro te zien lopen met een aantal degens in hun hand, maar wel erg gaaf. Mijn Hongaarse trainer Béla Kopetka heeft me een aantal nuttige Hongaarse trucjes geleerd die ik zo af en toe eens toepas in een wedstrijd (wie kent de Hongaarse wering ??). Hij is trainer geweest van vele goede Hongaarse schermers waaronder mijn favoriet: Géza Imre, één van die schermers die overal een antwoord op heeft en waar ik altijd dik van verloor.



Locatie Honvéd met vlnr Colin Oosthof, Gabor Salamon (bondscoach degen KNAS, Bas Verwijlen en Tucci Ludovica

De trainingsuren bij Robb betaalden zich uit in meerdere medailles, maar helaas nog nooit op een individueel NK. Dat blijft mij motiveren om te blijven trainen bij mijn huidige vereniging: Schermclub Midden Nederland.

Ik hoop dat ik nog veel plezier beleef bij de KMSV en op de SPK's, maar ik hoop ook dat andere er veel plezier aan beleven dat er weer een nieuwe schermer bij gekomen is. Dat is tegenwoordig mijn belangrijkste doel.

Graag geef ik de steek door aan Melvin Jongenelis, ik ben benieuwd naar Melvin 'achter de (het) schermen'. Veel schermplezier allemaal!



Collin (rechts) maakt een flèche

Assaut 2017

mededeling van het bestuur

De datum en de locatie van het Assaut staan nog niet vast. Bij het zoeken naar een locatie zijn twee zaken heel belangrijk. Enerzijds moet er voldoende legering zijn. Anderzijds moet de onttrekking van zowel een sporthal als van legeringsfaciliteiten passen binnen de (opleidings)plannen die gelden voor de desbetreffende kazerne. Het blijkt dat de tweede of derde week van maart valt in een periode waarin vaak (kortdurende) opleidingen plaatsvinden. Maar ook loopt het bestuur er tegenaan dat een aantal maanden van tevoren door de planner van de locatie nog niet met zekerheid kan worden aangegeven of de gewenste faciliteiten vrij zijn en dan dus voor het Assaut gebruikt kunnen worden. Thans wordt ook bekeken of het Assaut in een andere periode georganiseerd moet worden. Daarbij wordt bekeken of er periodes in het jaar zijn waarvan met zekerheid kan worden aangegeven dat er door actief dienenden geen gebruik van legering en/of sporthal gemaakt wordt.

Het bestuur kan op dit moment uitsluitend melden dat zij de leden en donateurs zo snel mogelijk zal informeren over de resultaten van de zoektocht naar locatie en periode.

In memoriam Cees J. Dekkers

bron: tekst gedeeltelijk ontleend aan het In memoriam van de Stichting sportonderscheidingen.

Cees Dekkers was lid van verdienste van de Stichting Sportonderscheidingen, voorheen Nederlandse Vijfkampbond, en van de KMSV. Cees is op donderdag 9 juni 2016 overleden, op de leeftijd van 75 jaar.

Cees Dekkers was sportleraar bij de Koninklijke Marine en een boegbeeld van Leven Lang Sporten. Hij onderscheidde zich en inspireerde vele sporters, onder meer door:



- het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF 29 maal te behalen, waaronder:
 - 22 maal op rij, van 1973 tot 1994;
 - 24 maal in de Nationale Vijfkamp (tot 2005 de voorganger van de Militaire Vijfkamp);
 - 5 maal in de Moderne Vijfkamp; en
- de Nationale Sportmedaille NOC*NSF 22 maal te behalen.

Hij kwam uit op vele internationale wedstrijden en was een van de gangmakers achter de categorie Masters en de Vijfkamp bij het Korps Mariniers in de West. Hij vervulde diverse vrijwilligersfuncties, waaronder bondscoach, en was tot op het laatste moment een niet te onderschatten tegenstander bij het onderdeel schermen. In 2007 ontving hij de Van Steeden'-legpenning voor zijn bijzondere prestaties als allround sportman.

Cees is opgenomen in de Ere galerijen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

Cees was een heel gedreven schermer bij de KMSV. Hij liet als het even kon geen SPK en Assaut aan zich voorbij gaan. En op de looper wilde hij winnen! Cees was technisch een bekwaam schermer. En met die techniek kwam hij ver, ook nadat door zijn ziekte zijn conditie hem in de steek liet. Cees was een vechter zowel op de looper als tegen zijn ziekte. Dat baarde soms ook zorgen bij de tegenstander als bleek dat de partij teveel van zijn conditie vergde. Maar opgeven stond niet in zijn woordenboek.

Vorig jaar heeft Cees de gouden speld wegens 50 jaar lidmaatschap van de KMSV ontvangen. Een mooi moment waar hij zichtbaar van genoot. Het is mooi dat hij dat nog heeft mogen meemaken.



In de strijd om de Van der Wallschaal in 2012 neemt Siem Kamp de schaal in ontvangst namens de veteranenequipe verder onder meer bestaande uit Dick Slooten (links) en Cees Dekkers (rechts).

Fotoverslag Assaut 2016, deel 2

Foto boven: Het wapen van Pelle Castenmiller (links) wordt door Gerrit Beekhuizen gecontroleerd tijdens het internationale toernooi.

Foto midden: de militaire ploeg met vlnr Melvin Jongenelis, Pelle Castenmiller, Anne-Marieke van Hulst (coach), Björn Blaas en Maurice Verburgh.



Foto rechts: Michael Damen als hoofd liaisons bij de opening van het internationale toernooi.





Foto boven geweserschermen vlnr: John Wertebroek (schermer) tegen Bart Klootwijk en naast de loper Stephan Blaas, Hans Folmer, Eduard Esser, Ingrid Lucas, Dick Slooten, Lorraine Klootwijk, Lies Ariaans, Greet Peekes en Wil Janssen.

Foto's onder links sabel vlnr: Martin Broodbakker (2^e), Antoinette Hofmans (1^e), Björn Blaas (3^e).

Foto's onder rechts geweserschermen: Bart Klootwijk (2^e), John Wertebroek (1^e) en Eduard Esser (3^e).



Zilveren Wapens

door Ineke Knape



Het was even wennen om op locatie KMA te Breda de Zilveren Wapens te organiseren (22 en 23 oktober 2016). Van 2008 tot 2015 konden we met het toernooi op de Bernhardkazerne in Amersfoort terecht. In de loop van de jaren zijn de draaiboeken toegeschreven naar deze locatie. Dat gold ook voor de beschrijving van de voorzieningen met het oog op de catering die de KMSV in eigen hand houdt om kosten te besparen. We moesten dus omschakelen naar de voorzieningen in de KMA. Gelukkig is Anne-Marieke van Hulst er kind aan huis en zij kon het bestuur van de nodige praktische informatie voorzien. Dat betekende dat we zelf voor iets meer spullen, zoals thermoskannen, moesten zorgen, maar dat was zonder meer haalbaar.

Op vrijdag na de SPK mochten we na de reguliere sportlessen om 15.30 uur de zaal inrichten. Er waren genoeg vrijwilligers aanwezig om de lopers te leggen, het badmeesterhok om te bouwen tot wedstrijd bureau dat traditiegetrouw weer door Martin Ariaans en Freeke Hilligeherken bemenst zou gaan worden en het sporthok op de eerste verdieping gereed te maken voor scheidsrechters en organisatie. Na gedane arbeid smaakte het biertje goed.

Zaterdag was het appel voor floret tussen 9.00 en 9.30 uur. Martin belde op met de mededeling dat hij te laat zou komen. Wegens een ongeval was de A27 volledig afgesloten en stonden Martin en Lies al drie kwartier stil. Enig vooruitzicht op beweging leek de file niet te hebben. Al snel na deze telefoon belden een paar wanhopige florettisten op met de melding dat ook zij stil stonden op de A27. Een



Dames sabel met vlnr Karen Fischer, Laura Talbot, Antoinette Hofman en Anastasia Holovchenko

noodscenario werd al bedacht voor het geval Martin en Lies heel veel te laat zouden aankomen, maar dat bleek niet nodig. Uiteindelijk begonnen de poules slechts een kwartier later dan gepland. De wedstrijden verliepen vlot. De opkomst viel wat tegen en bij gebrek aan een behoorlijk aantal damesflorettisten (er waren er maar 3!) werden zij ingedeeld bij de heren opdat ze nog iets te doen hadden. De sfeer was goed en door de goede organisatie van het wedstrijd bureau waren de wedstrijden even na 16.00 uur klaar.

's Avonds zijn we met 12 KMSV'ers in de stad Indonesisch gaan eten.

Op zondag moest de organisatie weer vroeg uit de veren voor het degenappel dat om 9.00 uur begon. Zoals gebruikelijk werd voor de deelnemers voor koffie en thee gezorgd. Dit viel bij aanvang -ongetwijfeld wegens het vroege tijdstip van het appel- niet aan te slepen. Evenals bij floret en sabel viel het deelnemersaantal bij degen wat tegen. Dit lag niet aan de KMSV leden. Van het deelnemersveld van 53 heren waren er maar liefst 9 KMSV leden. Geen van de KMSV leden belandde in de B poule. Collin Oosthof was het hoogst genoteerde KMSV lid: hij behaalde een gedeelde derde plaats.

Ook de zondag verliep vlot met als gevolg dat de wedstrijden om 16.00 uur waren afgelopen en een deel van de spullen al was opgeruimd. Dit kwam goed uit omdat Maurice Verburgh en Melvin Jongenelis nog met de vrachtwagen naar IJsselstein moesten om al het KNAS materiaal af te leveren. Met een werkdag voor de boeg was het ook voor beide heren wel prettig niet tot middernacht nog op pad te hoeven om materiaal weg te brengen.

Maurice heeft her en der navraag gedaan over de beleving van de KMA als wedstrijdlocatie. In het algemeen werd de locatie als knus ervaren. Dus wellicht wordt het volgend jaar weer de KMA.

Uitslag KMSV leden

- 3^e Collin Oosthof
- 7^e Björn Blaas
- 21^e Maurice Verburgh
- 23^e George van Heerde
- 26^e Michael van der Klip
- 29^e Jeroen Oosthof
- 30^e Paul van den Berg
- 39^e Melvin Jongenelis
- 41^e Jasper Schout

Oscar Kardolus
jureert dames
sabel



Maurice Verburgh (links) in zijn eliminatiepartij tegen Stephane Ganeff



Fotoverslag Assaut 2016, deel 3



Foto boven vlnr: Lies Ariaans, Greet Peeks, Ciska, Wil Janssen en Martin Ariaans.

Foto rechts: Paul van den Berg, Joop Breedvelt en Joke van Olphen

Foto onder midden: Freeke Hilligeheken en George van Heerde bemensen het wedstrijdureau.. Hoofd wedstrijdureau Martin Ariaans foto onder rechts.



Foto links: Bart Klootwijk (links) met sabel in actie.

KMSV wedstrijdkalender 2016/2017

wedstrijd	datum	locatie	bijzonderheden
SPK 9	18 november	Huis ter Heide	
Bronbeek Klewang	2 december	Bronbeek	Dit is de tweede wedstrijd van een cyclus sabelwedstrijden van twee. De eerste wedstrijd werd geschermd tijdens het Assaut.
SPK 10	16 december	Huis ter Heide	
SPK 1	20 januari	Huis ter Heide	
SPK 2	17 februari	Huis ter Heide	
SPK 3	onbekend		Gelijktijdig met het NMK tijdens het 119e Assaut. De locatie en datum van het Assaut zijn nog onbekend.
Bronbeek Klewang	onbekend		Eerste wedstrijd Bronbeek Klewang sabelwedstrijden, wordt tijdens het Assaut gehouden. Locatie en datum zijn nog onbekend.
SPK 4	21 april	Huis ter Heide	
SPK 5	26 mei	Huis ter Heide	Mogelijk combi met Jazz Flash
SPK 6	23 juni	Huis ter Heide	
SPK 7	22 september	Huis ter Heide	
SPK 8	20 oktober	onbekend	De vrijdag voorafgaande aan de Zilveren Wapens.
Bronbeek Klewang	10 november	Bronbeek	Dit is de tweede wedstrijd van een cyclus sabelwedstrijden van twee. De eerste wedstrijd wordt geschermd tijdens het Assaut.
SPK 9	17 november	Huis ter Heide	
SPK 10	22 december	Huis ter Heide	

Nederlands succes op Zweeds CISM toernooi Nordic Cup 2016 te Halmstad

door Maurice Verburgh, Elnt
Namens de Militaire Equipe Schermen,



De militaire equipe met vlnr: Björn Blaas, Jeroen Oosthof, Jasper Schout, Zweedse liaison, Maurice Verburgh en Thimo Dalm.

Op 6 en 7 oktober 2016 heeft de Nederlands Militaire Equipe Schermen in Zweden deelgenomen aan het CISM toernooi Nordic Cup 2016 te Halmstad. De equipe bestond uit Elt Jeroen Oosthof (Chef d' Equipe), LTZ2 Thimo Dalm (scheidsrechter) en de schermers Elt Maurice Verburgh, CVdg Jasper Schout en Kpl Björn Blaas. De equipe vertrok woensdag 5 oktober om 06:00 uur vanaf de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn om via Duitsland en Denemarken naar Halmstad te rijden. Met een civiel dienstvoertuig van Defensie werd de rit in 12 uur afgelegd om uiteindelijk aan te komen op de kazerne van het Zweedse 'Air Defense Regiment'. Bij aankomst in Halmstad werden we opgevangen door onze vrouwelijke liaison om eerst een Zweeds diner te nuttigen waarna het toernooi informeel werd geopend in de officiersmess van de kazerne. Leuk hierbij is altijd om te zien hoe alle pracht en praal van de andere uniformen wordt aanschouwd en de nodige vragen worden gesteld wat nu al die badges, hangers, koorden en medailles betekenen.



De Nordic Cup is in zijn huidige vorm een tweejaarlijks evenement met equipes uit voornamelijk de Scandinavische en omliggende landen. Dit jaar namen equipes deel vanuit Zweden, Denemarken, Canada en Nederland. In een poule van zeven teams slaagde de Nederlandse equipe erin om na twee dagen schermen beslag te leggen op het brons achter Canada en Zweden. De Nederlandse equipe won vier van de zes ontmoetingen en wist daarvan zelfs twee ontmoetingen met 9-0 te winnen. Het Canadese team dat het goud veroverde bestond o.a. uit de nummers 73 en 153 van de FIE wereldranglijst. Tevens was de huidige Scandinavische kampioen aanwezig die individueel 6^e werd. Schermen is een van de weinige sporten waarbij de buitenlandse militaire teams vaak uit professionele sporters bestaan. Een groot aantal landen heeft een sportprogramma zoals de voormalige Defensie Topsport Selectie van Nederland. Hierdoor trekken de Nederlandse militairen vaak ten strijde tegen de civiele (sub)wereldtop, waarbij nu sinds een lange tijd ook een prijs is behaald in het buitenland. Tussen al dat professionele geweld wist Björn Blaas namelijk individueel het brons te pakken achter de eerder genoemde twee Canadese schermers. De beste vier schermers moesten het na de ontmoetingen nogmaals tegen elkaar opnemen om een individuele winnaar van het toernooi uit te roepen. Verrassend was dat in deze kruisfinales de Canadees Jean Lelion aan het langste eind trok terwijl hij als derde geplaatste de kruisfinales inging. Voor Björn is het de tweede keer dat hij brons pakt op een CISM toernooi, na het brons in 2015 tijdens het CISM toernooi te Oirschot. Met



Björn Blaas, geheel links met zijn derde plaats



nog een voormalig scherman uit de Zweedse nationale selectie op de 5^e plek werd het gezelschap aangevuld met Maurice op een 7^e en Jasper op een 9^e plek. In totaal bestond de lijst uit 21 schermers aangezien de CISM formule een individueel klassement koppelt aan de equipe ontmoetingen.

Vlnr: Marice Verburgh, Jasper Schout en Björn Blaas.



Op de tweede dag eindigde het schermen net voor de lunch zodat er nog voldoende gelegenheid was voor een cultureel programma. Er werd een bezoek gebracht aan het Air Defense Museum en aan de anti-air simulatoren waar de schermers materiaal te zien kregen uit vorige oorlogsperiodes en zelf konden ervaren hoe moeilijk of juist makkelijk het is om een vliegtuig uit de lucht te schieten. Aangezien de Zweden enorme zoektaakwijken zijn barste het van de snoepwinkels in Halmstad. De schermers zagen tussendoor nog hun kans schoon om de tassen te vullen met allerlei zoetigheid opdat ook thuis nog kon worden nagenoten van een geslaagd toernooi. Tussen al het schermen ontdekten de atleten dat de kazerne nog een typisch Zweedse traditie huisvest.

De sauna bleek nagenoeg naast de schermzaal te staan. Na het schermen was het ook snel handdoek pakken en de hitte opzoeken om te ontspannen. Het toernooi en de twee dagen werden afgesloten met een formeel diner en prijsuitreiking. Volgens militaire traditie was er na de formele afsluiting nog een informeel samenzijn in de officiersmess, waar onder het genot van een drankje verhalen werden verteld en ervaringen gedeeld. Juist deze momenten van saamhorigheid zorgen voor verbredering onder de (buitenlandse) schermers. Iets waar destijds de CISM onder andere juist voor was opgericht.

Op zaterdag 8 oktober vertrok de Nederlandse delegatie na het ontbijt weer naar Nederland. Je zou suggereren dat een rit van 12 uur naar het zuiden zou resulteren in een stijgende temperatuur maar door een milde herfst in zowel Nederland als Zweden was hier geen sprake van. De zon scheen volop in Zweden wat de sfeer alleen maar ten goede kwam. Ondanks deze gezellige sfeer viel het wel op dat in Zweden er een ander klimaat heerst ten aanzien van de veiligheid. De dreiging vanuit het Russische Oostblok wordt in Zweden als uiterst gevaarlijk en reëel ervaren. Zo vinden er dagelijks in Zweden meer dan 50 cyberaanvallen vanuit het oosten plaatst en is het betalingssysteem van de banken al een paar keer plat gelegd. Op de kazerne waren de dienstplichtigen dan ook volop aan het trainen om een mogelijke luchtdreiging uit het oosten een halt toe te roepen. Het contrast tussen het CISM motto: "Friendship through Sport" en het trainen tegen een oostelijke dreiging was op deze wijze goed zichtbaar. Hopelijk zal het nooit zover komen en kan de Nederlandse Equipe over twee jaar weer genieten van een leuk schermtoernooi en Zweedse zoetigheid.

